



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

DE HEER

Joseph RESTIAENS

ECHTGENOOT VAN MEVROUW
PAULA NORGA

geboren te Zulzeke op 8 januari 1904 en god-
vruchtig overleden te Ronse op 1 maart 1990,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Na een hele periode van sukkelen : ziekzijn en oud
worden, is onze dierbare uit dit leven geroepen naar
het andere leven.

Zijn leven was zorgen en werken voor de zijnen :
hierin vond hij zijn geluk samen met moeder. Toen zij
ziek werd deed hij meer dan hij kon : hij gaf zich
helemaal.

Maar het leven is hier kortstondig en beperkt in de
tijd. Hoezeer wij ons ook vastklampen aan mekaar,
toch moeten wij allen eens de grote stap zetten. Ons
geloof zegt ons dat wij naar God mogen gaan : dat Hij
ons nieuw leven zal geven.

Bidden wij dan ook voor onze dierbare om barm-
hartigheid en vergeving, om verrijzenis en het volle
geluk in alle eeuwigheid.

Mevrouw Joseph Restiaens - Norga Paula,
zijn echtgenote;

Heer en Mevrouw Marc Restiaens-Van Der Bruggen,
zijn kinderen;

Heer en Mevrouw Patrick Van Glabeke-Restiaens
en kinderen,

Heer en Mevrouw Peter Van Santen-Restiaens,
zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen;

De families RESTIAENS - STOCKMAN en
NORGA - BOURLEZ,

*danken U om uw gebed en
blijken van oprechte deelneming.*



**dank om wat je was
we vergeten je niet.**